

# Wat word je later...

door Guust Flater



KLITSJ

hier zien jullie het eerste plaatje... daar ben ik... eh... waar ben ik?... oja... dáár... nou ik repareer daar mijn automobiël... er was iets mis met de stuurkolom-radiatorversnellingscircuituitbusdopnippel... ja, ja, leuk beroep automonteur!



KLITSJ

oh pardon... wat doe ik hier nu?... ojaaaa, ik was toen modeontwerper... let eens even op de strakke voorjaarslijnen die zo sierlijk de ranke leest van juffrouw Sjaantje doen uitkomen... en zien jullie die nieuwe modellen aan de muur... leuk vak hoor!



dit was niet helemaal de bedoeling... ik werkte toen als meteoroloog, zo'n weervoorspeller, bij het K.N.M.I. ...hier laat ik een weerballon op... toen ik drie weken later terug kwam zeiden ze dat ik maar een ander baantje moest zoeken... nou moe, snap je dat nou?



KLITSJ

uche... uche... uche oooooooooo uche... nou moe... uche zo moet het toch goed gaan... uche uche uch... ik snap er niks van... tomatensoep is toch makkelijker dan een soufflé... uche uche... nou zeg, als er nou maar niemand in de keuken komt, anders word ik weer ontslagen!



KLITSJ

hier zien jullie... hè? wat is dat nou?... ogenblikje hoor... even het apparaat omdraaien... onee, dat kan niet... momentje... zo gebeurd... nou moe... au, dat is heet... misschien zo... nee, ook niet... hoe moet dat eruit?... krrraak... nou moe... of wacht eens.



ziezo, zo hoort ie... oja, dat was een leuke tijd, als landbouwer lekker de hele dag met de tractor door het huis rijden... en de kippen melken... en de varkens schilderen... en eieren rapen bij de koeien... en de waakhond wakker maken... en het onkruid besproeien...



KLITSJ

aha, de handelaar!... dat was nog eens een tijd... ik had poppetjes gemaakt... ze leken op mezelf, dat vond iedereen zo leuk... toen ik er honderd af had ben ik ze op straat gaan verkopen... ik draaide ze op en liet ze los... helaas heb ik er maar vijf teruggevonden... nou moe!



KLITSJ

daarna kwam ik op kantoor... administratie en zo... nou dat kon ik wel hoor... het was bij een verzekeringsmaatschappij en we betaalden die maand f 87.973.546,48 uit... later heb ik nog een heleboel ansichtkaarten gehad van die mensen... ze waren allemaal op vakantie gegaan.



als dokter heb ik drie weken in een klein plaatsje gewerkt... maar er was nooit iemand ziek... toen ben ik op de flaterfoon gaan spelen... de volgende morgen zat de wachtkamer vol... maar ze hadden allemaal hamers en beitels... nu is de flaterfoon stuk!



KLITSJ

toen ik leraar was gaf ik biologieles... dat vind ik toch zo leuk... al die kinderen de liefde voor de natuur bijbrengen... ze hingen ook aan mijn lippen... en ze vroegen honderduit... afijn dat zien jullie wel op het plaatje... hoewel... eh... deze is eh... nou moe!



BOOM

